

Dankbaar aandenken aan

## **Mevr. Simonne CLINCKEMAILLE**

weduwe van de Heer Maurits MALFAIT

Geboren te Geluwe op 9 april 1927, en  
godvruchtig overleden te Kortrijk, op  
11 oktober 1990, gesterkt door de Heilige  
Sakramenten der stervenden.

---

*«Niemand leeft voor zichzelf  
Niemand sterft voor zichzelf,  
want zo wij leven, dan leven wij voor de Heer  
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer»  
(Sint - Paulus)*

Bij het afscheid van deze moeder past maar één  
woord : «Dank».

Dank aan de Heer voor al het schone en goede dat  
wij langs deze overledene moeder hebben mogen  
ontvangen, want deze vrouw was goed, kristelijk,  
eenvoudig en openhartig.

Gedurende heel veel jaren is zij met haar handen  
in nederige dienstbaarheid tot hulp en vreugde  
geweest van velen, en zo ook veel dank en  
vreugde ontvangen.

Tien jaar na het overlijden van haar man is zij na  
een pijnlijke ziekte haar echtgenoot bij de Heer  
gaan vervoegen. Samen zullen zij daar nu de rust  
en de vrede van de Heer delen.

Op haar ziekbed, waarop zij vier maanden lang  
gekluiserd zat, kwam nooit een klaagwoord over  
haar mond. Enkel mensen die zich in de handen  
van God weten, kunnen sereen met pijn omgaan  
en de nakende dood in de ogen kijken.

Liefde heeft zij ook veel teruggekregen: elke dag,  
vier maanden lang, is schoondochter Carine naar  
de Kortrijkse kliniek getogen om haar te begroeten  
en vele liefdevolle attenties te geven. God alleen  
kan maar naar waarde schatten wat zo'n liefde-  
daad in de familie betekent.

De overledene had zelf niet het geluk kleinkin-  
deren te hebben, maar op een uitstekende wijze  
kon zij zeer liefdevol met kinderen omgaan, velen  
zijn er haar ook dankbaar voor.

Maar de overledene kende zekerlijk ook haar  
eigen zorgen, hoe dikwijls is zij niet onze kerk  
voorbijgekomen, even binnengestapt, haar zor-  
gen aan Maria toevertrouwd, en een kleine kaars  
ontstoken ? Dat waren uitingen van haar rustig en  
diep geloof.

Vaarwel, mijn kinderen en familie, dank U, Ghislain  
en Carine voor alles.

Moge de Heer al Uw liefde en goedheid vergelden,  
want over de dood heen blijven wij in liefde  
verenigd.

De families CLINCKEMAILLE - FOURMANTROUW  
MALFAIT - DENORME danken U.

Rouwleiding G.Billiet-Dubaere - Druk Waignein Geluwe

